



Saron

Maandbrief Augustus 2020

Iedere zondag houden we samenkomst in het gebouw van Stichting de Overbrugging (vh Thomaskerk) aan de Margrietstraat 2 te Oud-Beijerland. Hoe dat weten we nog niet helemaal, maar dat gaat zeker goed komen.

In deze samenkomsten nemen we tijd om onze Heer en God te loven en te prijzen d.m.v. liederen, voor het openen van Gods Woord en voor een tijd van aanbidding.

Ook vieren wij dan (iedere week dus) de "maaltijd des Heren", waarin wij het sterven en de overwinning over de dood, door de Here Jezus Christus, dus zijn opstanding, gedenken.

Dit alles onder de leiding van Zijn Heilige Geest.

De samenkomst begint om 10:00 uur, waarna we (helaas) de deur moeten sluiten. U kunt nog wel aanbellen, en wij de deur voor u zullen openen om u alsnog van harte welkom te heten.

Uitvoerenden in de diensten deze maand:

		<u>Broeder van dienst</u>	<u>Spreker</u>	<u>Zangdienst</u>
Zondag	2 Augustus	Korstiaan (Bert)	Wim Evers	Korstiaan
Zondag	9 Augustus	Frans Kort	Rob van Asperen	Like Limberg
Zondag	16 Augustus	Erik Buurmans	Verrassing	Wia Boers
Zondag	23 Augustus	Bert Boers	Jan van Vliet	Peter Verheij
Zondag	30 Augustus	Jaap de Jongh	Nanne Groot	Like Limberg

Wilt u persoonlijke voorbede dan is dat altijd mogelijk. Vraagt u het één van de oudsten.

Wanneer u dit tijdens en in de samenkomst zelf wilt, vraagt u het dan even aan de broeder van dienst.

Tot september zullen er studies online te vinden zijn van broeder Hans Huijzer.

Voor de diverse bidstonden raadpleegt u de website van de Gemeente voor adressen en data.

www.egsaron.nl

Wilt u een verzoeklied opgeven, richt u zich dan tot degene die de zangdienst op die zondag leidt (zie hierboven) Doet u dat dan uiterlijk minstens een week (>7 dagen) voorafgaande aan de zondag dat u het lied wilt laten zingen.



Verjaardagen en Huwelijken



HUWELIJKEN: 6^e Henk en Ina Vollaard

VERJAARDAGEN: 12^e Ezra van Waart, 13^e Annemarie Govers, 21^e Nikky Hokke

STUUR EEN KAARTJE, DAT DOET GOED !!!

Allen (alvast) van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst voor het nieuwe levens- en/of huwelijksjaar.



Contact?

Evangeliegemeente Saron.

Email: info@egsaron.nl,

Internet: www.egsaron.nl

Banknummer: NL72ABNA0588033731

(ANBI)

Kopij voor de volgende maandbrief **vóór** of **op** de **laatste zondag** van een **hele week** van deze maand: bert.boers@upcmail.nl.

Of gewoon even afgeven tijdens een samenkomst eveneens vóór of op diezelfde laatste zondag van deze maand.

OVERDENKING

Rust

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. (Lukas 10:38-42)



Tijdens de vakantie hoef je niet aan je werk te denken. De telefoon kan uit, de computer kan thuisblijven. Je leest boeken waar je anders niet aan toekomt. Vakantie hebben we nodig om uit te rusten. Om even te ontkomen aan een keurslijf. Even helemaal tijd voor onszelf of voor ons gezin. Even geen stress. In de vakantie kunnen we zelf bepalen waar we heengaan. We vinden dat belangrijk: dat we ons leven zelf kunnen bepalen. Dat we aan het roer staan van ons levensschip. In de vakantie kunnen we dat helemaal. We hoeven geen rekening te houden met wat ons werk van ons vraagt.

Zowel de vakantietijd als ons dagelijks leven laten zien wie wij zijn. In de vakantietijd hoeven we alleen maar bezig te zijn met onze interesses. In ons dagelijks leven hebben we ook te maken met verplichtingen, met wat anderen van ons verwachten. Dat is ons leven: aan de ene kant kunnen we het zelf bepalen; onze vrijheid. Aan de andere kant hebben we rekening te houden met anderen. Dat is onze verbondenheid. We kunnen niet zonder deze beide kanten van vrijheid en verbondenheid: We leven niet alleen. Ook in de vakantie niet. We willen ook ons leven zelf kunnen inrichten. Ook (misschien wel juist) in ons dagelijks leven.

In het bekende verhaal van Martha en Maria komen we ook deze vrijheid en verbondenheid tegen. Martha kiest voor haar verantwoordelijkheid. Haar eigen wens is even niet van belang. De Meester is op bezoek! Daarom gaat zij hard aan het werk om haar Here te bedienen. Maria heeft ontdekt dat de Here Jezus andere prioriteiten heeft. De maaltijd die Maria op zou dienen valt in het niet bij het Brood des levens. Wat zij kan geven weegt niet op tegen wat Christus geeft. Zij kan alleen ontvangen. Martha is nog niet aan dat aannemen van Christus toe. Zij wil eerst nog aanbieden. Maar wie niet doorheeft dat geloven betekent ontvangen en aannemen, denkt dat hij zelf hard moet werken.

Maria heeft het beter begrepen. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Om Zijn leven te geven. Maria heeft ontdekt dat geloven ook betekent: tot rust komen bij de Here Jezus. Geloven bestaat uit ontvangen. Het ontvangen van Gods liefde. Van Gods vergeving. Zelf wie wij zijn, ontvangen wij van God: in Christus neemt Hij ons aan tot Zijn kinderen.

Vakantie is bedoeld om uit te rusten. Om de balans te vinden. Om even afstand te nemen van alle dagelijks drukte. Van het keurslijf. De tredmolen die maar draait. Tijdens zo'n rustperiode kunnen we de goede beslissingen nemen. Door die rust. Die rust kan ons eraan herinneren om ook in de dagelijkse drukte daar meer tijd voor te hebben: om na te denken, om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Om te luisteren naar Gods stem. In een druk leven komt daar weinig van. Maar zo lopen we en God en onszelf voorbij. God heeft ons niet voor niets een rustdag gegeven. Daarom heeft Maria beter gekozen. Voor wij aan de slag gaan mogen we eerst van de Here ontvangen.

Van internet: Ds. M.J. Schuurman

Rubrieken Zending:



Tijdens mijn presentatie na de preek van afgelopen zondag heb ik verteld over het werk dat we doen op de Filipijnen. Ik heb daarbij verteld dat onze focus gericht is op kinderen van voorgangers in kleine gemeenten in sloppenwijken. Vaak leven deze mensen zelf als arme onder de allerarmsten. Om te voorkomen dat hun kinderen tussen wal en schip komen te vallen en een drop-out van de maatschappij worden, hebben we dit scholarship (studiebeurs) programma opgezet, zodat zij naar school kunnen gaan, een opleiding kunnen gaan volgen, een beroep leren en uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en ook bijdragen in dat van het gezin waar ze uitkomen.

Daarnaast heeft de pandemie van het coronavirus dit land nog eens extra hard getroffen. De economie, die al in zo'n slechte staat verkeerde, heeft nog een extra dreun gekregen met als gevolg dat het land in een stevige recessie is beland. De realiteit is dat er geen sociale voorzieningen, zoals wij die in Nederland kennen, aanwezig zijn en mensen, als ze niet kunnen werken, geen inkomen hebben en daardoor feitelijk aan de hongerdood overgeleverd zijn. Ronduit schrijnend! Daarom willen wij deze gezinnen graag door deze moeilijke periode heen helpen.

Als u deze kinderen en gezinnen wilt helpen kan dat op één van de volgende manieren:

- Door een kind te gaan sponsoren voor €25 per maand. Als u dit wilt is één mailtje naar mij (wim.evers@gmail.com) voldoende en ik stuur u vervolgens alle benodigde informatie daarvoor toe. Wacht dus in dit geval met het overmaken van geld tot u van mij alle informatie daarover ontvangen hebt.
- Door een gift te geven waarmee wij deze mensen financieel tijdelijk kunnen ondersteunen zodat ze het meest noodzakelijke als rijst kunnen kopen om in leven te blijven. Maak in dit geval een gift over met als vermelding: 'Gift Filipijnen noodhulp Corona'.
- Door een gift te geven waarmee wij laptops kunnen aanschaffen zodat kinderen van deze voorgangers en kinderen in de sloppenwijken afstandsonderwijs kunnen volgen. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap! We zorgen ervoor dat deze kinderen toch onderwijs kunnen volgen, maar daarnaast ook dat we de gezinnen in de sloppenwijken bereiken. Maak in dit geval een gift over met als vermelding: 'Gift Filipijnen laptops'.

Een gift kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL18 INGB 0001 6714 91 ten name van Stichting Korban met één van de twee bovenvermelde omschrijvingen.

Namens alle kinderen en ouders van deze gezinnen alvast hartelijk dank voor uw warme belangstelling!

Hartelijke groet,
Wim Evers
06 54222204
wim.evers@gmail.com

Zending: Australië



Nu even geen actueel nieuws.

Gebedspunten:

- Wil je bidden voor de komende BL4P Re-Connect ontmoeting, dat er inspirerende relaties en vrede zullen zijn tussen groepen die normaliter met elkaar in conflict zijn?
- Wil je bidden voor een goede tijdsplanning voor Leen en mij, en dat we ons kleine gezin op het sterke fundament van Christus zullen bouwen?
- Wil je bidden dat God ons visie zal geven voor wat we hierna mogen gaan doen, en welke manieren van evangelisatie wij op mogen pakken als de lockdown opgeheven wordt?

We kunnen dit niet doen zonder jullie liefde, financiële ondersteuning en gebed! Dank jullie wel dat jullie samen met ons optrekken en door ons heen investeren in Gods koninkrijk.

Vergeet niet: we horen ook graag van jullie! Voel je vrij om ons te mailen of een berichtje te sturen over wat God doet in je leven, of stuur ons welk gebedspunt je dan ook hebt toe! We wensen jullie Gods zegen! Leen en Alyssa

Leen & Alyssa's post adres is:
PO Box 132
2505 Port Kembla, NSW
Australia



Thuisfront Commissie Leen on a Mission
p/a Kerk met Passie, Pand 9
Van Heemstraweg West 9
Zaltbommel, Gelderland 5301WJ
The Netherlands

Zending: Haïti



De ark van Pappi Jean

De officiële cijfers van Haïti gaven op 2 juni aan: 2226 besmettingen, 102 nieuwe gevallen in 24 uur en totaal 45 doden. Dit zijn de officiële cijfers maar dit komt niet overeen met de werkelijkheid. Volgens specialisten kunnen deze cijfers gerust met tien vermenigvuldigd worden. Vermoedelijk lopen er ook duizenden mensen met symptomen rond die zich niet melden, uit angst te worden gedood. Doodt het virus hen niet, dan hun medemens wel, uit angst voor het virus.



Haïti is totaal niet voorbereid op deze pandemie, 200 bedden voor het hele land, geen beademingsapparaten, geen beschermende kleding. De weinige noodvoorzieningen die er waren zijn door de mensen daar in brand gestoken, omdat ze geen coronapatiënten in hun omgeving dulden.

De regering heeft de scholen gesloten tot tenminste augustus, wat inhoudt dat dit schooljaar voor de meeste leerlingen een verloren jaar is. Ook kerken zijn gesloten en voorgangers die zich daar niet aan houden worden gearresteerd. In de bijna 39 jaar dat we hier werken hebben we al veel meegemaakt. Een revolutie, vier staatsgrepen, opstanden, burgeroorlog, verwoestende cyclonen en de aardbeving met 250.000 doden. Toch kan de komende periode wel eens de grootste uitdaging van ons leven worden. Met mijn 76 jaar en een hartaandoening zit ik in de gevarenzone, dus ik moet dubbel uitkijken voor zover dat mogelijk is.



Het kinderdorp is al sinds begin maart geheel afgesloten. Het personeel dat nodig is heeft besloten om op het dorp te blijven. Niemand gaat eruit of erin. Als er een persoon is die er toch uitgaat mag diegene niet meer terug komen. Als uit noodzaak het dorp toch verlaten moet worden dan gaan de chauffeur en onze manager samen, zij weten precies wat ze moeten doen. Bij terugkomst wordt de auto zoveel mogelijk gedesinfecteerd en zij doen hun kleding direct in de was en desinfecteren zichzelf.

Buiten het grote gevaar van Covid-19 is er een ander gevaar die ook vele mensenlevens gaat eisen en dat is honger. Dat is nu al een heel groot probleem en wij helpen zoveel als we kunnen (zie artikel over voedselactie).

We zitten met zo'n 225 mensen op het kinderdorp en die moeten we proberen veilig door deze onvoorspelbare storm heen te loodsen. We noemen het kinderdorp "De Ark van Pappi Jean".

Maxo kan het hoofd nauwelijks boven water houden:

“We moeten steeds meer maaltijden overslaan”

Al voor de crisis was het voor Maxo moeilijk zijn gezin –met drie jonge kinderen- te onderhouden. Maar nu hij zijn werk door corona is kwijtgeraakt, is de situatie uitzichtloos geworden. Maxo: “Doordat ik geen inkomen heb, moet ik steeds meer maaltijden overslaan. Ik zoek ander werk, maar ik ben een van de velen. Ik heb tot nu toe geen nieuwe baan kunnen vinden.”

Maxo en zijn gezin hebben te weinig te eten, en ook geen toegang tot drinkwater. En zij zijn niet de enigen. Journaliste Wyphalda Jean vertelt: “De sanitaire voorzieningen en hygiëne worden steeds maar slechter. Vooral in de sloppenwijken zijn de problemen erg. Een groot gedeelte van de bevolking leeft daar van dag tot dag, op dit moment met minder dan een dollar te besteden.”



Ook op Haïti lijkt corona het meest kwetsbare deel van de bevolking het hardste te treffen. Wyphalda ziet het somber in: “Voor heel veel kinderen ziet de nabije toekomst er helaas niet al te best uit...”

Blijven bidden voor Haïti

De wereldwijde coronacrisis is ook op Haïti. Daar waar wij alle luxe hebben van goede gezondheidszorg, is die er in Haïti niet.

- Bid dat de kinderen en medewerkers de quarantaine kunnen blijven volhouden.
- Bid voor de bescherming en veiligheid van alle kinderen en medewerkers.
- Bid voor de medewerkers die wel het dorp uit moeten, dat zij geen besmetting oplopen.
- Bid voor Johan en Wilcie die in quarantaine zijn op het dorp, in het bijzonder voor Johans kwetsbare gezondheid
- Bid dat het team de goede keuzes maakt in deze moeilijke omstandigheid.
- Dank God voor de vele giften voor voedselpakketten. Maar er is nog steeds veel nodig.

www.hartvoorhaiti.nl

www.facebook.com/hartvoorhaiti

Fondation Coeur pour Haïti

Johan Smoorenburg
B.P. isggg
Petion – Ville
Haïti



IBAN: NL76 INGB 000 5361685 (BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194 (BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, Pijnakker.

Escola West Internacional Brazilië Puraquequara

Ronald & Ruth Jonker – Anna en Esther

Zomer 2020

01-08-2020



En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

(Johannes 17:3)

Blijf in Mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in Mij blijft.

(Johannes 15:4)

Beste vrienden en familie,

West Brazilië en MNTB Brazilië is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest, vooral de Amazone, het aantal besmettingen in Manaus en de situatie onder de inheemse bevolkingsgroepen. Er zijn ook bij de zending best veel mensen die een corona besmetting hebben opgelopen. Een aantal oudere gepensioneerde werkers of vrienden van de zending zijn aan het virus overleden en ook veel jongere zijn ziek geweest. Ook zijn er besmettingen in de dorpen. MNTB (Missão Novas Tribos do Brasil) gaat echter door met haar werk, al is het op een andere manier. Het is Gods werk. Gods Geest gaat door in de veelal kleine gemeenten.

Veranderde werkwijze Eens in de zoveel tijd worden zendelingen in de dorpen bezocht om de voortgang in taal en cultuurstudie te evalueren (foto links boven). Deze tevens bemoedigende consultancy bezoeken vinden vooralsnog niet plaats. De zendelingen zijn veelal nog in de gasthuizen. Omdat veel werkers nu in de steden zijn, zijn er seminars gegeven, wat juist nu goed uitwerkt. Er wordt veel werk voorbereid, lees- en schrijfmateriaal wordt gemaakt en Bijbelvertaalwerk wordt gecheckt.

Puraquequara Dit schooljaar zijn er minder studenten. Komende week, 5 augustus begint de school weer. We vragen gebed voor reizende studenten, dat iedereen op tijd en gezond zal aankomen. Ook voor nieuwe energie voor de staf, die dit jaar ook minimaal is. Ook voor ouders die de komende tijd, wanneer mogelijk hun werk hervatten.

Eetzaal Omdat geld niet besteed werd aan reizen heeft de leiding van MNTB besloten de eetzaal in PQQ aan te pakken. Alhoewel we nog geen foto's hebben gezien, is er hard gewerkt. Veel is vernieuwd en gemoderniseerd. Dit zal de missionkids, die in PQQ wonen en de jaarlijkse conferentiebezoekers ten goede komen!

Familienieuws We zijn alweer een jaar in Nederland. Anna en Esther hebben hun schooljaar met goede resultaten kunnen afronden, komend jaar examen voor Anna. We willen jullie bedanken voor het gebed. Als gezin willen we graag weer terug om betrokken te zijn in het zendingswerk van MNTB in Brazilië, maar zien het als belangrijk om een aantal jaren hier te blijven, zodat Anna nog een vervolgopleiding kan doen en Esther haar school kan afronden.

Omdat we langer dan 2 jaar weg zullen blijven denken we erover begin volgend jaar nog een keer terug te gaan om zaken voor nu af te ronden, dit omdat we op papier geen lid kunnen blijven van MNTB (in ons hart natuurlijk wel!). Ook moeten er visumzaken geregeld worden. Op dit moment zijn we bezig onze auto te verkopen.

Gebed en Dank

- De studenten en staf van PQQ, geestelijke groei en vriendschappen.
- De zendingswerkers voor terugkeer, cultuur en taalstudie.

- Dat de indianen Christus leren kennen.
- Genezing werkers en inheemse bewoners van corona.
- Dank voor nieuwe werkwijzen en inzichten die door de crisis zijn ontstaan.
- Gebed voor behoud van onze zendingsvisie en het overdragen hiervan
- Dank voor Gods zorg en dat we nog openstaande rekeningen Brazilië konden betalen
- Dat we in Christus blijven en vrucht dragen
- Contact met christenen hier in Nederland, bediening
- Dank goede werkring, gebed daar te getuigen
- Zegenrijke tijd met familie en achterban
- Huisvesting na 31-07-2021



Tijd voor gezinsuitbreiding: Jip en Pip

God's zegen en een hartelijke groet, Ronald & Ruth/ Anna en Esther/ Ronald:
0638670449/ Ruth: 0638949713/ Reijerskoop 151/ 2771 BH Boskoop/
rhcjonker@gmail.com/ rsdfjonker@gmail.com

Adres: Reijerskoop 151 – 2771 BH Boskoop
Ronald: 0638670449, rhcjonker@gmail.com
Ruth: 0638949713, rsdfjonker@gmail.com

- IBAN: NL32ABNA 0556542819 St. Ethnos360 Nederland
ovv "Project 39 - Onderwijs - Onderhoud- Brazilië rj"
(ANBI, **dus vermeld niet onze naam**)
- of direct:
- BIC: INGBNL2A IBAN: NL90 INGB 0005319141 RHC Jonker (Persoonlijk)
- Voor vragen over wonen, werken of financiën, *zaakwaarneming Thuisfront Commissie*



[Cees Visser: 0629312688](tel:0629312688); [Janneke Visser: 0714013950](tel:0714013950)

Vervolgde Christenen



"HEBT DUS GEDULD, BROEDERS, TOT DE KOMST DES HEREN"

Jacobus 5:7a

"OEFENT OOK GIJ GEDULD, STERKT UW HARTEN, WANT DE KOMST DES HEREN IS NABIJ."

Jacobus 5:8

"WEEST BLIJDE IN DE HOOP, GEDULDIG IN DE VERDRUKKING"

Romeinen 12:12

In deze tijd, waar alles steeds sneller moet, is het woord "GEDULD" bijna een vies woord geworden. Wat een kostbaar bezit is het, dat onze VADER zoveel geduld heeft met Zijn kinderen. Hij laat situaties toe, maar Zijn plan met deze wereld gaat door; daarom leert Hij ons GEDULD te oefenen, want Zijn komst is nabij. Ook in verdrukking en lijden (hetgeen we vaak niet begrijpen) omdat het zo heftig kan zijn en vele jaren kan duren, is GEDULD een hele opgave. Daarom is het een opdracht elkaar te bemoedigen om te volharden en op de HERE JEZUS te blijven zien.

Vanwege hun geloof in CHRISTUS verliest AKI uit Eritrea haar man in de gevangenis; vervolgens wordt Zij eenzaam opgesloten, vernederd en verkracht. Is getraumatiseerd, boos en schreeuwt het soms uit: "Bestaat GOD nog wel?"

Ook de man van Tsedal overleed in de gevangenis. In haar wanhoop vlucht ze met haar kinderen naar Ethiopië. Wellicht hebben deze vrouwen zich ook afgevraagd waarom en waartoe dit alles moest gebeuren. Maar zij hebben, door al deze situaties heen en met hulp van SDOK, nieuwe mogelijkheden gekregen en hun geloof behouden.

Lees: ROMEINEN 12 : 9 – 21.

Tini Fredriksz.