

## GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN.

### Meditatie (1) door Hans Huijzer 06-05-2020

Wat verstaan we eigenlijk onder “geloven” ? Je zult met mij al snel antwoorden: geloven is vertrouwen. En dat is juist. Andere betekenissen van geloven zijn ook wel: “ervan uitgaan”, “van mening zijn”, “veronderstellen”, “voor waar houden”... Gods Woord, de Bijbel, heeft óók een verklaring voor geloven. HEBR.11:1:”Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” en HEBR.11:6 zegt: “zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” Dus God zelf geeft een véél meer absolute verklaring over geloven dan in de praktijk vaak wordt genoemd en bedoeld.

Geloven is een ZEKERHEID ! Dus nu wordt ons thema opeens: ZEKERHEID IN MOEILIJKE TIJDEN. Over moeilijke tijden wordt ook verschillend gedacht. Zo merken we nu begin mei 2020 dat velen de Corona-crisis & maatregelen erg moeilijk vinden. Maar het zou best kunnen dat vooral oudere luisteraars zullen terugdenken aan de tijden waarin zij opgroeiden of ingrijpende dingen die zij op enig moment in hun leven meemaakten en dus de tijden van nu heel anders beoordelen.

Het is niet moeilijk om in de Bijbel voorbeelden te vinden van mensen die geloofden ondanks moeilijke tijden. Al in Genesis 6 kom ik een voorbeeld tegen: NOACH. We lezen een stukje over zijn geschiedenis.

GEN.6: <sup>5</sup>Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, <sup>6</sup>berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. <sup>7</sup>En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. <sup>8</sup>Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN.

<sup>13</sup>Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenaar, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. <sup>14</sup>Maak u een ark van goferhout;

De oorzaak van Gods toorn en oordeel was te vinden in de harten van de mensen. Nergens anders ! Toch biedt God ruim 100 jaar genade aan want we lezen in

1 Petr.3:20 dat tijdens Noach’s demonstratie van Gods komende oordeel “de lankmoedigheid Gods bleef afwachten”... Met andere woorden God schenkt de mens in die tijd de gelegenheid zich tot Hem te bekeren. God heeft immers de mens niet geschapen tot oordeel, tot vernietiging, maar tot een eeuwige relatie met Hem.

Terug naar de kern van ons thema: GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN en dan specifiek in het leven van Noach. Want deze geschiedenis wil ik ook vooral van de kant van Noach met u bekijken. Van Noach wordt door de Here God gezegd in Gen.9:6 dat hij een rechtvaardig en onberispelijk man was en....dat hij wandelde met God. En meteen zijn wij geneigd te denken: met die Noach zat het dus wel goed. Die man had geen dieptepunten in zijn geloof. De Bijbel vermeldt daar weliswaar niets over maar aangezien Noach net als u en ik een man van vlees en bloed was moet hij in die ruim 100 jaar dat hij aan de ark timmerde toch vast

wel eens gedacht hebben: heb ik de stem van God wel goed verstaan ? Bovendien werd hij niet bemoedigd door groepen mensen om hem heen die zijn getuigenis zagen en zich bekeerden. Probeer u zich dat nou zélf eens voor te stellen: u verkondigt jaren achtereenvolgende boodschappen van Gods reddende liefde in Zijn Zoon Jezus Christus. En u bent daar al een jaartje of 50 – 60 mee bezig en nog nooit hebt u enig resultaat van uw getuigenis gezien. Wat zou dat met u en mij doen ? Lofzingend verder of..... kreunend bij God uitroepen: Wat een moeilijk leven...wat een moeilijke tijden..... En u kent ze, die moeilijke tijden in uw leven. Niet alleen de huidige Corona crisis maar ook andere dingen in uw leven die moeilijk zijn. Laten we maar eerlijk zijn vroeg of laat worden we er allemaal in beproefd: moeilijk tijden, moeilijke dingen in ons leven. Heeft God hier een advies in ?

Laten we nog eens lezen wat God in Zijn Woord ons toevertrouwd in Hebr.11: <sup>7</sup>Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.

Noach had een Godsspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien werd: de zondvloed. Het zou nog ruim 100 jaar duren. Dat is best lang 100 jaar. En Noach ging aan het werk in geloof – neen in zekerheid ! – En in die zekerheid heeft hij de toenmalige wereld veroordeeld. Want de Here Jezus zegt over diezelfde tijd in Matth 24 dat de toenmalige mens voortging met hun eigen goddeloze leven zonder Gods genade op te merken... hetzelfde tijdsbeeld waarin wij ook nu leven !

Niet voor niets vinden we Noach terug in de rij van geloofsgetuigen in Hebr.11. Waarom die rij geloofsgetuigen ? We lezen het antwoord hierop in Hebr.12:

<sup>1</sup>Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, - in ons geval Noach- afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. <sup>2</sup>Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. <sup>3</sup>Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

Gods advies voor geloven in moeilijke tijden:

Last en zonde wegdoen uit ons leven... elke keer weer opnieuw. (Dagelijkse bekering heet zo iets) -Volharden (niet bij de pakken neer gaan of blijven zitten) – vooruit gaan (blik omhoog en vooruit) – je oog richten op Jezus (niet constant op de omstandigheden) – Jezus is de voleinder des geloofs.... ikzelf niet, maar HIJ in mij- Jezus was in Zijn moeilijkste tijden op aarde gericht op de vreugde die vóór Hem lag – uw en mijn vreugde ligt vóór ons (hier beneden is het niet, lieve broeder/zuster)

Gemakkelijk advies ? Nee beslist niet. Maar wél het beste advies !

Heeft dit Woord u gesterkt en bemoedigd ? Misschien kunt u er ook iemand anders mee bemoedigen. (Volgende meditatie DV woe 20 mei a.s. infos:hans.huijzer@hotmail.com)