

GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN.

Meditatie (2) door Hans Huijzer 20-05-2020

De vorige keer hebben we samen nagedacht over Noach. We hoeven helemaal niet zoveel verder te zoeken in de Bijbel om weer iemand te vinden die ons een voorbeeld kan zijn in **GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN: MOZES !** Wanneer je over hem begint te lezen ontdek je al meteen dat Mozes ook een moeilijke start van zijn leven meemaakte. Eigenlijk mocht Mozes niet eens bestaan. De Farao van Egypte had bevolen dat alle Israëliische jongetjes die werden geboren in de Nijl geworpen moesten worden. Door een wonder van God werd Mozes uit de Nijl gered. Een moeilijke start van zijn leven. Enfin u kent hopelijk die geschiedenis. Waar het mij nu om gaat is de periode uit Mozes' leven waarin hij terug keert naar Egypte om het volk Israël te redden uit die vreselijke slavernij-crisis. Ik kan me nog goed herinneren dat ik vroeger op school de 10 plagen uit het hoofd moest leren en opdreunen. En wat ik toen eigenlijk al zo wonderlijk en ook wel onbegrijpelijk vond was dat die tovenaars van Farao ook van die geweldige wonderen konden verrichten. Maar wat betekende dit voor Mozes ? Mozes die de gang naar Farao toch al niet zo gemakkelijk vond. God was hem zo genadig om hem zijn broer Aaron als hulp te geven. Aaron was blijkbaar ook aan de Nijl-dood ontsnapt... Maar wanneer Mozes het water van de Nijl in bloed verandert (de eerste plaag) blijken ook de wijze magische raadslieden van Farao daar toe in staat te zijn. Dat doet iets met je. Eerst de geweldige ervaring dat God door jouw hand een machtig wonder verricht en dan direct daarop de pijnlijke ontgoocheling dat de tegenstander óók in staat blijkt zo'n wonder te verrichten. En datzelfde gebeurt óók bij de tweede plaag: kikkers over het hele land. Het lijkt me bepaald geen aangename verrassing om kikkers in je bed te vinden, ook al ben je nog zo'n dierenvriend... Ook het 2^e wonder wordt door Farao's wijzen geëvenaard. Wat een beproeving voor Mozes. Dan zakt toch echt de moed wel in je schoenen. Moet ons dit leren dat het vertrouwen, je geloof baseren op wonderen alleen, een zwakke basis is...? Bij de derde plaag waarbij het stof der aarde in muggen verandert blijkt de tegenstand gebroken: de magische wijzen van Farao zien nu geen kans meer de wonderwerken van God te evenaren... Maar wordt het daardoor voor Mozes opeens gemakkelijker ? Mozes moet nog zeven keer zijn gang naar Farao gaan. De steekvliegenplaag, de veepest, de pijnlijke zweren bij de Egyptenaren, de verwoestende hagel, de oogst verwoestende sprinkhanenplaag, de drie dagen lang dikke duisterniszij hebben steeds als gevolg dat Farao belooft en belooft maar zijn beloften hebben een korte tijdsduur. En wat nog erger is voor Mozes: Farao wordt steeds wreder. Het volk Israël krijgt het nog zwaarder te verduren in de slavenarbeid. Wat een moeilijke tijd voor Mozes. De tiende plaag brengt pas de werkelijke verlossing: alle eerstgeborenen zowel van mens als vee sterven die nacht... **GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN...** Wie de geschiedenis van Mozes en het volk Israël verder bestudeert zal het met mij eens zijn dat de 10^e plaag niet het einde van alle geloofsbeproevingen in Mozes leven betekende... Er zouden er tijdens de woestijnreis nog vele volgen. Het is aannemelijk dat de periode van de 10 plagen langere tijd geduurd heeft. Joodse bronnen spreken over een periode van één jaar. Lukt jouw en mij dat ? Houden we dat echt vol ? Een lange tijd achtereen staande blijven in je geloof terwijl je door grote moeiten heen gaat? We moeten vandaag constateren dat steeds meer Nederlanders Corona-zat zijn... Wat een moeilijkheden vanwege dat verschrikkelijke virus. Natuurlijk levert dat voor veel mensen een zware beproeving op, ik zal dat zeker niet ontkennen. Maar

Mozes' gang naar de Farao tot tienmaal toe heeft hem zwaar op de proef gesteld. Ook vanuit zijn eigen broeders zal hem weinig lof toegezwaaid zijn: zij kregen door Mozes' 10 plagen tochten alleen maar nog zwaardere arbeid opgelegd. GELOVEN IN DIE MOEILIJKE TIJD voor Mozes. Hoe hield deze man dit vol. Wat was zijn geheim ? Ik ga met u naar Exodus 3. Mozes, toen nog in dienst bij zijn schoonvader Jetro is schapen hoeder en ziet een wonderlijk natuur verschijnsel: een brandende braamstruik. Mozes gaat kijken maar wordt tegengehouden door een stem... Mozes heeft daar een ontmoeting met de levende God. De God van Abraham, Izaäk en Jakob. Hoe weet Mozes dat ? Omdat God Zichzelf aan Mozes bekendmaakt. Geen twijfel mogelijk dus. Vervolgens kunnen we in Exodus 3 enkele van belang zijnde feiten lezen: *God zegt de jammerklacht van Zijn volk gehoord te hebben. *God zegt dat hij uitredding gaat geven. *God belooft met Mozes' te zijn tijdens zijn moeilijke opdracht. Jawel moeilijk want *God voorzegt dat Farao een lastpost zal zijn. God zegt dat Hij Zijn hand zal uitstrekken en de Egyptenaren zal slaan zo erg dat zij het volk uiteindelijk gunstig gezind zullen zijn en het volk bij vertrek met goud en zilver zullen overladen. Samengevat: God spreekt. God begint met Zijn naam bekend te maken: IK BEN. Welke god in deze wereld die zich god noemt heeft dat ooit gedaan ? Alles in deze wereld wat zich god noemt, aan hen is door de mens zélf een naam gegeven... God is duidelijk naar Mozes: het hart van Farao zal zich verharden. Het worden moeilijke tijden Mozes ! Maar God zegt óók: Ik zal met je zijn. Mozes zal ongetwijfeld in zijn moeilijke tijd bij Farao getwijfeld en gewanhoopt hebben. Maar hij zal steeds zijn teruggekeerd bij de hem toezegde woorden Gods !

GELOVEN IN DE MOEILIJKE TIJD VAN VANDAAG.... Geloven wanneer bij u en mij de twijfel, de wanhoop naar het hoofd stijgt en je niet meer weet waar je het zoeken moet... Dan is de vraag welke waarde ik vandaag nog hecht aan de woorden die God u en mij heeft toevertrouwd. Dan is de vraag of ik in mijn hart nog de zekerheid bewaar een kind van God te zijn.. ..

Jezus waarschuwt Zijn discipelen: In de wereld lijdt gij verdrukking. Hij zegt dit opdat wij in Hem onze vrede hebben... Houdt moed ! vervolgt Jezus, en dan vervolgt Hij NIET: het komt allemaal weer goed, elke crisis zelfs een corona crisis gaat weer over.... Nee, Jezus zegt: houdt goede moed, want: Ik heb de wereld overwonnen.

Mozes moest met het volk Israël veel moeilijke tijden overwinnen totdat het volk uiteindelijk het beloofde land kon binnengaan. U, jij en ik hebben, wanneer wij Gods kinderen zijn, wél de woorden, de beloften van God om het beloofde land – Gods hemelse heerlijkheid- binnen te gaan maar we zijn er nog niet. De vraag is dus belangrijk: welke waarde hecht ik vandaag aan Gods woorden, aan de beloften van God ? GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN is óók: LEREN IN MOEILIJKE TIJDEN...

Ik moest tenslotte denken aan Psalm 25: 5: *“leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag... AMEN.*

De volgende meditatie DV woe 3 juni a.s.

Heeft dit Woord u gesterkt en bemoedigd ? Misschien kunt u er ook iemand anders mee bemoedigen.