

## Meditatie (7) door Hans Huijzer 09-09-2020

Na Noach, Mozes, Abraham, Job, Jozef en Jeremia is nu Daniël aan de beurt in ons nadenken over *GELOVEN IN MOEILIJKE TIJDEN*. Inmiddels zijn alle 7 meditatie's ook op YouTube te volgen. (Type in zoekbalk YouTube: Hans Huijzer en u vindt alle meditatie's en ook overige studies)

Vandaag Daniël. Dus weer een profeet. Theologen twijfelen er openlijk aan of Daniël wel een profeet was maar laten wij dat vooral niet doen. Het is namelijk onze Here Jezus zélf die in Matth. 24:15 Daniël een profeet noemt. Daniël komt al op jonge leeftijd aan het hof van de grote maar ook wrede koning Nebukadnezar. Hij is tezamen met zijn vrienden geselecteerd om adviseur aan het hof te zijn. Hij moet daarvoor nog wel een opleiding volgen, een opleiding die doorspekt is van magie en afgoderij maar Daniël kan dit aan. En dat is al meteen bijzonder. Hij wordt al direct op de proef gesteld door de verplichting om volgens Nebukadnezars dieet te moeten eten. Maar bijzonder én ook voor ons leerzaam is, dat Daniël weigert om onrein voedsel te eten. Dit is geen keuze in de zin van eet ik nou vegetarisch of niet, eet ik ja of nee biologisch? Nee deze keuze heeft te maken met Daniël's gehoorzaamheid aan Gods wetten. Daniël weet en gelooft dat hij geen wereldse wijsheid aan Nebukadnezars hof-school behoeft te leren. In Job 28:28 staat: Zie, de vreze des Heren, dát is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.... En dat is niet alleen wat Daniël gelooft maar óók toepast. God zegent Daniël's gehoorzaamheid en brengt hem in een positie dichtbij Nebukadnezar. Die gezegende en door God geleide positie stelt Daniël ook in staat de klemmende vragen n.a.v. Nebukadnezars droom over dat gouden beeld zeer nauwkeurig aan hem te beantwoorden. En niet alleen aan Nebukadnezar maar profetisch heeft deze droom ons ook veel te zeggen. De droom waarover Daniël Gods inzicht heeft ontvangen en gaat over de wereldrijken ná Nebukadnezar, die wereldrijken zijn er nu in 2020 namelijk weer. En het moment dat God aan deze wereldrijken een einde gaat maken staat voor de deur. Het gaat namelijk zonder mensenhanden gebeuren... zo zegt de Schrift. Wij leven niet alleen in moeilijke tijden maar zéker ook in profetische tijden. Daarom is ook mijn voortdurende boodschap: let op de tekenen der tijden ! Daniël verkeert dus in hoge regeringskringen. En wie denkt daar veilig te zijn komt vroeg of laat bedrogen uit. Daar waar Nebukadnezar bij dictatoriaal gezag kon regeren was dat bij koning Darius anders. Hij voerde wetten in om zijn regering staande te houden. Daniël's wijsheid is niet aan koning Darius voorbijgegaan en daarom kiest hij er voor om Daniël een hoge en bijzondere functie te geven. Hoge promotie dus. Maar dat valt verkeerd bij de andere kandidaten voor deze hoge functie van rijks bestuurder. En u kent vast het complot: Daniël's bede tot de God van Israël voor een open venster komt hem zwaar te staan. Ondanks de spoedwet van Meden & Perzen die dus onherroepbaar is sluit Daniël géén luiken en bidt hij net als voorheen tot de God in wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld. Het vonnis laat niet lang op zich wachten: de leeuwenkuil. Het lastige in deze is dat wij allemaal de afloop kennen. Maar wanneer wij nadenken over *geloven in moeilijke tijden* vraag ik van u, maar ook van mezelf, om zich te verplaatsen in Daniël's positie toen zijn belagers naar de koning renden om Daniël's overtreding bekend te maken en daarmee het vonnis te bekrachtigen. Laten we ons eens in die positie verplaatsen alsof wij de afloop niet kennen. Moeilijk, maar toch even doen. Wat zou er door u en mij allemaal heengaan ? Angst, twijfel.... Ziet u het voor zich: staande aan de rand van een kuil waar hongerige leeuwen rondlopen ? Waar zou uw en mijn geloof zijn ?

*Geloven in moeilijke tijden.* Velen zijn inmiddels al behoorlijk gewend aan het Corona-tijdperk waarin wij nu leven en waarvan niemand weet hoe lang dit nog duurt. Maar we wennen er aardig aan en velen nemen de risico's ook minder serieus. Ik bespeur ook, dat de jonge generatie nauwelijks weet heeft van moeilijke tijden. Begrijpelijk, velen groeien op in

weelde en probleemloos... Maar ik weet ook dat er velen zijn die wel degelijk weet hebben van moeilijke tijden. Ik ga ze niet opsommen, u weet het zelf het beste.

Het leven van Daniël is voor ons één grote leerschool maar ik beperk me tot twee punten:

1. *DANIEL 1:8 Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijs of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen.* Wat wij hier zien is dat Daniël een persoonlijke en een duidelijke keuze maakt. Het is veel meer dan een principe kwestie. Daniël weet dat verontreiniging als gevolg heeft dat de relatie tussen hem en Zijn God verstoord wordt. Een verontreiniging moest immers volgens Gods wetten worden teniet gedaan door een offer.
2. *DANIEL 6:23 Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten, en zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden; maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan.* Daniël getuigt over Gods Vaderhart: vanwege mijn onschuld tegenover God én tegenover de koning heeft de Almachtige zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten.

*Geloven in moeilijke tijden.* Vandaag. U, jij, ik.

Gods boodschap voor vandaag is: wat er ook gebeurt, wat er zich ook voordoet in jouw en mijn leven, laat ik er voor zorgen mezelf niet te verontreinigen. En ik weet zelf maar al te goed waar daarin mijn zwakte schuilt...

Gods boodschap voor vandaag is: ik mag schuilen bij de Almachtige in de moeilijkste perioden van mijn leven. Wanneer ik door genade Zijn kind ben geworden sta ik dankzij Jezus' zoenbloed onschuldig tegenover Hem.

En maakt dit mijn geloof in moeilijke tijden gemakkelijker ? NEE ! Het bewerkt in mij een groeiende zekerheid dat NIETS mij kan scheiden van de liefde Gods die mij geschonken is in Christus Jezus ! AMEN.

De volgende meditatie DV woe 23 SEPT. a.s.

Heeft dit Woord u gesterkt en bemoedigd ? Misschien kunt u er ook iemand anders mee bemoedigen.