

DE VISIE VAN SARON

God is de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Hij houdt ook nu alles in de hand en er gebeurt niets buiten zijn weten.

God is de enige God, er bestaat geen god naast Hem. Alle andere goden zijn afgoden.

Wij geloven dat Jezus van Nazareth, geboren uit een maagd, de Zoon van God is.

Door zijn vleeselijke geboorte is Hij volkomen mens zonder zijn goddelijkheid opzij te zetten.

Zijn opstanding uit de dood bevestigt zijn zoonschap Gods.

Door Hem kennen wij de Vader.

De Heilige Geest vormt met de Vader en de Zoon een drie-eenheid en de Geest komt voort uit de Vader én de Zoon.

Hij is het Die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Hij bewerkt ook de wedergeboorte van de mens, waardoor iemand van geestelijk dood, geestelijk levend wordt.

Wij geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is waarin Hij zijn wil aan ons openbaar maakt.

Dat Woord is de waarheid, is waarachtig en krachtig.

In Genesis 1 en 2 wordt de schepping beschreven. God schiep hemel en aarde in zes dagen en rustte op de zevende dag.

Wij geloven in de noodzaak van bekering en wedergeboorte door de Heilige Geest. Iedere persoon is zelf verantwoordelijk en geroepen om redding te verkrijgen door persoonlijk geloof in de Here Jezus.

Wij geloven dat de mens alleen door het geschenk van Gods genade verlost kan worden van de schuld en het oordeel van God over de zonde. Die verlossing omvat ook bevrijding van de zondemacht en de macht van de satan.

Wij geloven dat allen, die in Jezus Christus geloven door de Heilige Geest in één lichaam verenigd worden: de nieuwe verbondsgemeente, waarvan Jezus Christus het Hoofd is.

Wij geloven dat het Gods wil is, dat we een geheiligd leven leiden.

Wij geloven dat doop door onderdompeling een uiterlijk teken is van een innerlijk werk, waarbij de dopelingen naar de wereld getuigen dat wij met Christus zijn gestorven en met Hem zijn opgestaan.

We komen iedere eerste dag (zondag) van de nieuwe week samen om het Volbrachte werk van de Here Jezus met elkaar te vieren.

Ons streven is om de samenkomst uitnodigend te laten zijn voor ongelovigen en aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de mens anno "tweeduizend", maar wel volgens de door God in zijn woord gestelde regels. Ook de kinderen betrekken we zoveel mogelijk actief in de samenkomst.

Wij geloven dat de Here God naar Zijn soevereine wil door de Heilige Geest aan alle gelovigen gaven uitdeelt tot verheerlijking van God en tot opbouw van de gemeente.

Wij zijn er als gemeente diep van doordrongen dat Gods Liefde uitgaat naar alle mensen.

Wij zijn als gemeente een gezin van God waar iedereen een plaats mag hebben.

Evangelisatie is zowel een individuele taak, als ook een taak vanuit de Gemeente om het evangelie te verkondigen in en buiten de Gemeente.

We verwachten "DE OPNAME" van de gemeente, waarna, na een aantal jaren (een zeer moeilijke tijd), ook "DE WEDERKOMST" van Christus wordt verwacht voor het 1000 jarig vrederijk.

Israël is het volk dat God uit alle volken heeft uitverkoren om door hen zijn heil en verlossingsplan aan de mensheid te openbaren.

Zij hebben als volk nog steeds die taak, maar iedere Israëliet, die Christus heeft aangenomen voordat de gemeente wordt opgenomen, hoort daardoor bij het lichaam van Christus, de gemeente, en zal ook de opname meemaken.

Wij delen met elkaar de blijdschap van ons behoud in Christus.

In alle omstandigheden vertrouwen wij op God en volharden wij in ons geloof, want Hij heeft alles in Zijn hand.

Wij loven, prijzen en danken God om wie Hij is en om hetgeen Hij voor ons heeft gedaan.

Wij eren God door naar Zijn wil te leven, zoals in Zijn Woord staat.

Wij zien uit naar een eeuwig leven met Hem.